



Hokjes denken

Voor mensen die hier wel eens geweest zijn zal onderstaand plaatje van Muizenberg vertrouwd zijn. Deze houten gekleurde strandhuisjes zijn eigendom van de stad Kaapstad maar een aantal heeft nogal wat achterstalling onderhoud. Ze hebben te lijden door vandalisme of zoals dat in Afrikaans zo mooi heet: "weens antisosiale gedrag". Bij veel huisjes ontbreekt inmiddels de deur en deze worden gebruikt door daklozen of voor prostitutie. Hoewel de gemeente erkent dat deze strandhokjes beeldbepalend zijn voor het Muizenbergse strand en ook zullen blijven, zijn ze toch van plan de huisje gelegen aan Surfer's Corner te slopen. Maar hier hadden ze buiten de macht van de sociale media gerekend want er kwam een dermate grote actie opgang die de gemeente wil dwingen op haar beslissing terug te komen. Deze strandhuisjes zijn destijds gebouwd aan het iets verder afgelegen Surfer's Corner, de bakermat van het brandingsurfen in Zuid-Afrika, met de bedoeling om ongelukken tussen zwemmers te voorkomen. De druk is zo groot dat de gemeente plechtig beloofd heeft de hokje te gaan opknappen. Lekker dat niet alles veranderd! Of is zo denken een teken dat ik oud ben?



Local is lekker!

Toen we hier dik 11 jaar geleden gingen wonen heb ik nogal eens gehunkerd naar een kroketje of een haring. We zijn wel eens op een middag naar Kaapstad gereden (200km enkele reis) alleen om per persoon 3 haringen te nuttigen. (Schandalig!) Inmiddels heb ik voor veel zaken een Zuid-Afrikaans alternatief gevonden of ik ben verafrikaanst want ik mis geen paaseitjes, haring, hagelstag of drop meer. Maar dat diepe verlangen naar een kroketje, bamischijf, bitterbal of frikandel steekt toch echt af en toe de kop op. De plaatselijke padstal maakt kroketjes dus dat probleem is opgelost. Maar nu is Wim uit hobby begonnen met het maken van een heel scala aan Nederlandse snacks. Voor afhalen en op dinsdag kun je zelfs in Roberston gaan brunchen/ lunchen. De bitterballen en kroketten zijn minstens net zo goed als die van kwekkeboom, dobbe of beckers. Hij maakt ook frikandellen, nasiballen, bamischijven en zelfs Bossche bollen. Wauw wat een aanwinst!! Leuk is dat hij z'n "bedrijfje" www.voedselbank.co.za genoemd heeft. Dus jongens, ik eet voortaan van de voedselbank! :-)



Bloem van Montagu



De biologe Dr Bettie Marais heeft een nieuwe geraniumsoort ontdekt, die uitsluitend in en om Montagu voorkomt. Ze heeft deze plant "Pelargonium Montaguense" genoemd. Het is een van de 36 soorten die zij over de afgelopen 40 jaar heeft beschreven/ontdekt. Tot haar grote verdriet heeft zij zelf deze uiterst zeldzame geraniumsoort nooit zelf zien bloeien. Ze heeft aan de hand van foto's en een gedroogd bloemetje deze soort beschreven. Deze plantensoort is een van de 240 tot nu toe vastgelegde geraniumsoorten. Deze geranium komt nog maar voor op een oppervlakte niet groter dan een voetbalveld! Wel stoer dat Montagu z'n eigen geranium heeft. Of zijn de hier verkochte "Sonblomme" echt vernoemd naar m'n geboortedorp Son?

Uitdrukking uit Zuid-Afrika:

Sy dra graag 'n spantoppie en 'n soebroekie.

Ze draag graag strakke kleding

Als je wilt dat we je naam van onze verzendlijst verwijderen mail ons dan even!
Vragen of opmerkingen? Stuur ons een e-mail!

Nieuwsbrief - Spotlight Gezien in Montagu

Na veel prutsen is het eindelijk gelukt om Meisje de kerstmuts op te zetten!! Wij wensen je:



Fijne Kerstdagen en Gelukkig 2018



Na het lezen van de nieuwsbrief ook zin gekregen om Zuid-Afrika echt te zien? We helpen je graag met een reis op maat. Daar zijn we goed in! Zie onze website <http://www.gzatours.com> en stuur 'n berichtje *Het is nu volop zomer in Zuid-Afrika!*