



Gevaarlijk!!

Wat veel mensen niet beseffen is dat het nijlpaard de meeste slachtoffers maakt. Overdag leven ze in het water en maken een tamelijk slome indruk maar bij het vallen van de avond komen ze uit het water en grazen hun kostje bij elkaar en het zijn dan erg agressief. Alles wat hun stoort wordt aangevallen. Het gemiddelde gewicht van zo'n ding is ruim 1500 kg. Wat wel een grappig details is, vind ik, het nijlpaard is een echte vegetariër en laat z'n slachtoffers achter voor aaseters. Maar goed wat ik wilde melden dat het ook soms anders afloopt met een nijlpaard. Er is er eentje doodgerekend door een taxibusje..... Tja verkeer is ook gevaarlijk! Had ie maar moeten oversteken op het zebepad. Zou dat nou lekker zijn, een nijlpaard karbonaadje ???



Nieuwsbrief - Spotlight Gezien in Montagu

Bij een restaurant in het dorp hebben ze dit bord in de tuin.



Drugstransport

Bij een verkeerscontrole op de R61 net buiten Cradock in de Oostkaap hield de verkeerspolitie een taxibusje aan met een aanhanger voor de bagage. Enfin de papieren van de taxi werden gecontroleerd en daarna routinematig keek men ook nog even naar de bagage op de aanhanger. Al snel werd duidelijk dat iets niet helemaal in de haak was. De politie van Cradock werd gealarmeerd en die ontdekte dat de 24 juten balen op elkaar geperste cannabis bevatten. De in totaal maar liefst 436 kg hasj (!) werd in beslag genomen. De taxichauffeur wees een 30 jarige man als eigenaar van de handelswaar. De politie neemt aan dat de drugs bestemd waren voor Kaapstad. Het is toch wel hondsbrutaal om als je hasj te vervoeren hebt dat je gewoon een taxi neemt en het spul op een open aanhanger vervoert. Hoe werken die koppen??



Ondertiteling voor al diegene die geen Engels in hun keuzepakket hadden:

Gooi alsjeblieft geen sigarettenpeuken op de grond. De katten struinen 's nachts rond en roken ze en wij willen ze nou juist laten stoppen met roken!

Smartphone vangt z'n inbreker

Alweer een poos geleden werd bij een gastenhuis in Oudtshoorn is ingebroken. De dief was er blijkbaar op uit om de Iphone te stelen van een Oostenrijkse toerist die daar verbleef. De toerist kreeg dat in de gaten en er ontstond een worsteling waarbij de inbreker z'n eigen mobieltje verloor. Hij vluchtte zonder de Iphone weg en de politie werd ingeschakeld. Die vonden het mobieltje van de dief en zagen tot hun genoegen dat hij netjes had ingevoerd waar hij woonde. Het was voor de politie daarom een koud kunstje om de man in te rekenen. De toerist kwam met de schrik vrij. De wondere wereld van de techniek! Zo zie je maar zo'n ding heet niet voor niks een smartphone. Hoewel het wel pijnlijk is dat het ding slimmer bleek dan z'n baasje! :-)



Na het lezen van de nieuwsbrief ook zin gekregen om Zuid-Afrika echt te zien? We helpen je graag met een reis op maat. Daar zijn we goed in! Zie onze website <http://www.gzatours.com> en stuur 'n berichtje

Vandaag is weer een stralende dag in Zuid-Afrika!

Uitdrukking uit Zuid-Afrika:

lewers het die pap op die grond geval.

Ergens is het fout gegaan.

Als je wilt dat we je naam van onze verzendlijst verwijderen mail ons dan even!
Vragen of opmerkingen? Stuur ons een e-mail!